



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 15 december 2024

3e Zondag van Advent

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: Bart-Jan van Gaart

organist/pianist: Henk Jan Jansen

lector: Hans Kiesewetter

Zondagsbrief

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Adventscollecte Kerk in Actie – Palestina, een stem in de samenleving voor jongeren.**

Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel **Algemeen kerkenwerk.**

UIT DE GEMEENTE

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Samen · Vieren · Ontmoeten

Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst). Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie: drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> QRcode te scannen.



MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

Uitleg liturgische schikking advent kerst

De liturgische schikking voor de komende adventsdagen en kerst heeft een basis van een driehoek van bamboe.

In die driehoek van GELOOF, HOOP en LIEFDE zien steeds de verwachting terugkomen die advent ons brengt.

Omdat we door de verschillende gastpredikanten niet altijd de lezingen en thema's horen die in het kerkelijk jaar beschreven en de kinderen daar in hun kindernevendienst wel aan vasthouden proberen we de thema's toch steeds met elkaar te verbinden. Het thema tijdens advent voor de kinderen is "Help jij me hopen?"

Derde zondag van Advent 15 – 12 – 2024

Thema voor de kinderen: WAT KAN IK DOEN?

Lezing in de dienst: Uit Jesaja 9, Johannes 1 en Lucas 2

Het verhaal van vandaag is een verwachtingsvol verhaal.

Door het optreden van Johannes waar de kinderen het vandaag over hebben, kijken mensen hoopvol uit naar een nieuw begin, een nieuwe tijd, waarin de Messias zal komen.

In de lezing uit Jesaja wordt de komst van Jezus eigenlijk ook al aangekondigd.

“Het zal licht worden na de duisternis”, wordt gezegd, en dit zal bevestigd worden door de geboorte van een kind.

Op weg naar kerst kunnen wij iets van die verwachting meemaken.

Daarom hebben we vandaag over het paarse doek, roze neergelegd.

Ook in de schikking en de bloemen komt het roze terug.

In dat roze zien we dat Gods licht al een beetje doorbreekt.

De drie kaarsen mogen het licht verspreiden.

*En het licht schijnt
in de duisternis
en de duisternis
heeft het licht
niet overmeesterd.*

AGENDA

Aanvulling op het kerkdienstrooster in de Op Weg: aan de kerkdienst op 1e kerstdag verleent de Cantorij o.l.v. Coby Moens haar medewerking. Tevens speelt Magdel Erasmus dan de dwarsfluit.

Help jij me hopen? – Project voor Advent en Kerst 2024

In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. Dat doen we niet alleen: samen delen we onze hoop. We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen.

Het thema van deze adventstijd is: Help jij me hopen? We horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en delen onze eigen hoop met elkaar. Het

project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar voor de hele gemeente: met jong en oud helpen we elkaar hopen.

De papieren projectverbeelding welke voor in de kerk staat, is een 'Kalender van de hoop'. Daarop staat voor elke week de illustratie bij het Bijbelverhaal. *Daarnaast is er ruimte voor ieder om elke week een bericht van hoop op de kalender te schrijven. Waar hoop je op?*

Rectificatie entree Nine Lessons of Carols

In tegenstelling tot wat er in de Op Weg stond is de entree voor de Nine Lessons of Carols, dinsdagavond 17 december, door zanggroep Echo, niet € 12,50 maar € 10,00.

*Oecumenische zanggroep
ECHO
presenteert:
FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS*



*Entree € 10,00 (inclusief een consumptiebon)
Donateurs € 7,50 (inclusief een consumptiebon)
Dinsdag 17 december 2024
Aanvang 20:30 uur (zaal open 20:00 uur)
Ontmoetingskerk, Middenweg 168 te Heerhugowaard*

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.

Samen • Vieren • Ontmoeten